

# Even een frisse neus halen...

Beste ouder,

U wilt er wel even op uit met uw kind(eren), maar weet even niet waar naartoe? Hier hebben wij een tip:

Een historische wandeling over de Mookerhei of op zoek naar een schat op de Mookerhei.

Huys te Moock heeft voor €1,50 een wandelroute van 5 km met daarbij informatie over de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog in en rond Mook en Middelaar en de slag om de Mookerheide. Deze route is normaal bij VVV en horeca te koop, echter beide zijn gesloten.



Wij hebben daarom een exemplaar ontvangen en gescand. U kunt deze per mail ([directie@jorisheumen.nl](mailto:directie@jorisheumen.nl)) opvragen. Wanneer wij weer open zijn ontvangen wij dan graag uw bijdrage om aan Huys te Moock over te dragen.

Voor de jongere jeugd (4-10 jaar) hebben wij de gratis schatkaart voor een speurtocht naar de schat. Natuurlijk is de echte beloning van de schat op dit moment niet op te halen bij de VVV. U neemt dan als ouder zelf een klein "schatje" mee als beloning voor de tocht. Bijvoorbeeld wat gouden paaseitjes of gouden gelpennen.

Natuurlijk is het leuk om na de corona crisis deze tocht nog een keer te lopen en dan de echte schat te zoeken.

U treft deze schatkaart in de bijlage aan.

Wij dragen u dit aan, met het nadrukkelijk verzoek om dit niet samen met anderen te gaan doen en buiten ook voor de kinderen en uzelf de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

